

Fotoreportage van Francesco Cinque



'Jongens waren we – maar aardige jongens.' Zo begint Nescio zijn *Titaantjes*, ontroerend beschreven observaties van een begenadigd kijker. Het is ook een goed motto voor een fotoserie die Francesco Cinque op verzoek van H&W maakte over de drie huisartsen in Lent. 'Hand, hart en hoofd' vormen de huisarts; een mooie introductie van de hoofdrolspelers.

Van den Bosch ontwaart hierboven de draden naast het ontblote bovenlijf. De dochter bekijkt met angstvallige verwondering haar vader. Hoezo kwetsbaar lichaam? De patiënt lijkt stevig ter been met rechts een gladde gipspoot en links een bergschoen met diep profiel.



Knoppen en elektroden ontraadselen de hartslag



Het leeslint van het hart.



Wil van den Bosch is huisarts sinds 1977 en volgde in 1982 Huygen in de praktijk in Lent op. Hij promoveerde in 1992 en werd in 1998 hoogleraar huisartsgeneeskunde.



In de wond openbaart zich het lichaam. Pezen en bindweefsel staren in het volle daglicht.



Henk Schers doktert sinds 1999 in Lent. Hij doet promotieonderzoek naar de waarde van continuïteit in de huisartsgeneeskunde.



Vlees wordt met vlees verbonden via garen.
Tijdens het hechten grijpen drie handen ineem
als een waaier van troost, die de pijn echter
niet verheelt.



Patiënt en dokter: vis à vis



Ton Serrarens studeerde samen met Wil van den Bosch. Na de huisartsopleiding werkte hij vier jaar in Tanzania. Sinds 1985 werkt hij in Lent.



Hard helder hoornvlies, zachte huid, sproeten

De afdaling per funduscoop naar het netvlies. De spreekkamer als *room with a view*.



© Foto's: Francesco Cinque
Tekst: Frans Meulenberg en Joost Zaat
De komende maanden zullen we nog meer foto's publiceren.