

Fotorapportage door Francesco Cinque



De huisarts in een driehoeksverhouding: hij vertelt, de man luistert zwijgend; zijn vrouw spreekt lichaamstaal, de mond valt open en daar komt een verbaasd protest.



Hij zou mijn zoon wel kunnen wezen; zo'n aardige jongen... Thuis en in de spreekkamer bevestigt een landschap de relatie tussen dokter en patiënt.



Stil luistert Henk Schers; de patiënt zuchtend verzonken in gedachten.



Huisartsenhanden



Kennismaken is het begin van continue zorg. Die begint voor het leven en reikt vaak zelfs verder dan de dood. Van de plooiën van een zuigeling tot de groeven in een oud gezicht.

© Foto's: Francesco Cinque
Tekst: Joost Zaat

De eerste aflevering van deze fotoserie van huisartsen in Lent over praktijk en onderzoek verscheen in nummer 12. De komende maanden zullen we nog meer foto's publiceren van de in Nederland wonende Italiaanse fotograaf Francesco Cinque.